

דתות - תקווה לעולם מטלטל

שיחה אחת) 14 בספטמבר 2022)

עולם מתהפך. 1.

אנחנו חיים בעולם מתמוטט. האתגרים לאנושות הם עצומים

- והתמוטטות ABC מלחמות ברבריות מתנהלות בחלקים רבים של העולם; האיום של הרג-יתר של גרעינית באזורי מלחמה הוא חריף
- מערכת האקלים הרגישה הגיעה לנקודות מפנה רבות; אם חורגים מאלה, מרחב המחיה על פני כדור הארץ מאיים
- מלחמות, חוסר תקווה מעוני ואסונות אקלים כבר הביאו יותר מ-100 מיליון בני אדם לברוח;
 - המתרחשות הפוליטיות במדינות המקבלות גוברת
 - במדינות עשירות יצא לדרך המחשוב שמשנה את המבנה החברתי בדומה לתיעוש
 - המגיפה האפילה על התהליכים הללו ודחקה אותם לרקע. בינתיים הם הגיעו לפוליטיקה

אנשים רבים חסרי ביטחון, הפחד מתפשט. 2.

אנשים רבים מרגישים יותר ויותר את ההתפתחויות המאיימות הללו בחיי היומיום שלהם. יערות בוערים באירופה. לנהרות יש מפלס מים נמוך חסר תקדים. במקומות אחרים יש הצפה. מכיוון שלא ניתן לשלוח תירס וחטיטה באופן חופשי מאוקראינה, הרעב הולך ומחריף בחלקים רבים של העולם. מחירי האנרגיה עולים ברחבי העולם. אפילו במדינות עשירות, יוקר המחיה הופך לאסור על החלשים. חוויות כאלה מטרידות אנשים. הם מפחידים. פחד אך חוסר סולידריות יוצרים אווירה של יריבות גוברת

כמה פופוליסיטים פוליטיים ופונדמנטליסטים דתיים משתמשים בפחד, בשקרים ובחמדנות כדי להרחיב את הפערים בין אומות, תרבויות ודתות, לתדלק שנאה ואלימות, להפיץ לאומיות (אגואיזם לאומי) ושנאת זרים

חפש משאבים של תקווה. 3.

במצב עולמי זה, אנו, החתומים מטה של קריאה זו, יחד עם אנשים רבים בעלי רצון טוב, מחפשים כוחות שיעזרו להתמודד עם הפחד ולהתמודד עם האתגרים באומץ. לא ניתן להשיג זאת על ידי הבטחת ביטחון. אמונה לבדה מעודדת למצוא תקווה ולפעול. ככל שהמצב העולמי דחוף יותר, כך העולם זקוק ליותר תקווה. רק בגלל זה האחראים והאנשים לא מאבדים את הביטחון שאפשר לשלוט באתגרים הגדולים

דתות כמקורות לתקווה. 4.

דתות העולם היו והן מקור לתקווה ולכוח להתגבר על פחד, אנוכיות והשלמה עבור מיליוני אנשים. הם מהווים השראה לחיי סולידריות אוניברסליים

הכמיהה הגדולה לאנושות מאוחדת בצדק ובשלום, שהדתות עומדות ופועלות למענה, לא איבדה מכוחה. ומניעה עוד ועוד אנשים, במיוחד בזמנים שבריריים אלו

דתות לרוב חלק מהבעיה, לא מהפתרון. 5.

- יחד עם זאת, אנו מודעים לכך שהקהילות הדתיות נמצאות במצב קשה בתקופה זו שבה הן נחוצות כל כך. אפילו מאמינים רבים - כולל האפיפיור פרנציסקוס - מודים בכאב שדתות (קהילות דתיות) (הן לרוב חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון
- הכנסיות הנוצריות באירופה מאבדות אמון ממספר סיבות רציניות. לעתים קרובות הם מופנמים מדי, כלומר "חולים", כפי שאבחן האפיפיור פרנציסקוס
 - לעתים קרובות הם מופנמים מדי, כלומר "חולים", כפי שאבחן האפיפיור פרנציסקוס
 - לא רק הכנסיות הנוצריות, אלא גם האיסלאם תקוע ברחבי העולם במשבר אמון עמוק. הברית בין דת לאלימות כבר פגעה קשות בנצרות באירופה. אלימות טרור דתית מאיימת על אמינותה של הקהילה המוסלמית העולמית
 - רבים מתרגזים בצדק מהברית בין הפוליטיקאים הרוסים הלוחמים לבין הפטריארך של הכנסייה הרוסית האורתודוקסית

חידוש קהילות דתיות למען העולם. 6.

למרות זאת, ישנם כוחות חזקים בדתות העולם שדוחות ורוצים להתגבר על הקשר הטרגי הזה בין אלוהים לאלימות. במחויבותן הפוליטית לעולם, הדתות צריכות לכוון את עצמן כלפי מקורותיהן הנבואיים ולא כלפי האינטרסים של בעלי הכוח. דת אמיתית הופכת אלימות לאהבה (אוניברסלית). (כבוד, שוויון, חירות, צדק ושלום עם כל האנשים ועם הטבע נטועים בו

הן מתרכזות יותר מדי בעצמן, בעיתוי חמור זה, אנו, החתומים על ערעור זה, השייכים לקהילות הדת השונות הן "חולות" כפי שאבחן האפיפיור פרנציסקוס

אנו רוצים בדחיפות להזכיר לעצמנו ולכולם

- כל הקהילות הדתיות זקוקות לרפלקציה עצמית ביקורתית ולמאמצים לפיתוח עצמי ולהתחדשות על מנת לזכות מחדש באמינות וסמכות מוסרית, שלעתים קרובות אובדת בצדק. רפורמה פנימית והזיכרון התיאולוגי של ההיסטוריה הם חלק מהתקווה שאנו צריכים
- נכון לעכשיו, אם קהילות דתיות צריכות להיות כלי לפיוס ושלו, עליהן להתגבר על כל גילויי היריבות ההדדית ולשאוף לתרבות של הכרה וכבוד הדדיים
- כל הקהילות הדתיות זקוקות לאומץ ולענווה ל"התעלות עצמית", כלומר להימנע מעצמן, ולהתגבר על ה"נרקסיזם הקולקטיבי" שלהן, כדי לא רק לרדוף אחרי האינטרסים המוסדיים והאידיאולוגיים שלהן, אלא גם לקחת את האחריות המשותפת שלהן למען שלנו עולם משותף

לא ייסורים, אלא ייסורי לידה. 7.

דאגה גדולה שהדתות - (Nostrae Aetate 2) האפיפיור פרנציסקוס הוא - בהתאם למועצת הוותיקן השנייה וכל האנשים הטובים יפעלו יחד לטובת העולם. במסמך על אחווה אנושית למען דו-קיום בשלום בעולם, הוא, יחד עם האימאם הגדול אחמד אל-טייב, נזכר שאלוהים "ברא את כל בני האדם בשוויון זכויות, בשוויון חובות ובכבוד שווה וקרא להם להיות אחים ואחיות. לחיות ביחד. "דתות מתדלקות את התקווה שהאתגרים הנוכחיים שמערערים את העולם אינם מכות המוות של כדור הארץ והאנושות, אלא מכות של עולם שבו עמים חיים בצדק ובשלום בהרמוניה עם הטבע

צוות יוזמה

- (סוציולוג ותיאולוג, פראג) Tomáš Halík
- (אנט שאבן) שרה הפדרלית הגרמנית לשעבר, ברלין ואולם)
- (תאולוג פסטורלי, חוקר דת וערכים, וינה) Paul M. Zulehner

חותם ראשון

- היינריך-בדפורד-סטרוהם (בישוף, מינכן)
- אמיל בריקס (שגריר אוסטריה אמריטוס במוסקבה, ראש האקדמיה הדיפלומטית, וינה)
 - חוסה קזנובה (סוציולוג של דת, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון)
 - (תיאולוגיה ולימודי דת, אוניברסיטת וילאנובה, פילדלפיה) Massimo Faggioli
 - (ליטורג, הפקולטה לתאולוגיה בסן פבלו - קוצ'במבה, בוליביה) OFM Kasper Mariusz Kaproń
- (מזכיר כללי, דתות למען שלום, בינלאומי, ניו יורק)
- (הקרדינל וולטר קספר) קרדינל אמריטוס קוריה ונשיא לשעבר של המועצה האפיפיורית לקידום (האחדות הנוצרית, רומא)
 - אנדראס חול (נשיא בדימוס של המועצה הלאומית האוסטרית, וינה)
 - (תאולוג איסלאמי, אוניברסיטת מינסטר, גרמניה) Mouhanad Khorchide
 - אלברטו מלוני (היסטוריון, מייסד האקדמיה האירופית לדת, בולוניה)
- יו"ר משותף של מועצת הנוצרים, "Wi ęź" זביגנייב נוסובסקי (עורך ראשי של המגזין הרבעוני (והיהודים הפולנית, ורשה)
 - מרקוס פושנר (מנצח ראשי של תזמורת ברוקנר, לינץ)
 - וולפגנג שורר (מייסד טבע לשלום, לינדאו וסנט גאלן)
 - וולפגנג בול (קנצלר הפדרלי לשעבר, אוסטריה)
 - ברונו סטפלבר (רקטור אוניברסיטת לוצרן)
 - מרם שטרן (סגנית נשיא העולם היהודי הקונגרס, בריסל וניו יורק)
 - חנה סווצ'קה (ראש הממשלה לשעבר, פוזנן)
 - צ'ארלס טיילור (פילוסוף, מונטריאול)
 - וולפגנג תיירסה (נשיא הבונדסטאג הגרמני, ברלין)
 - (Vaszegi OSB (em. Altabt, Bishop, Pannonhalma אוקטורית

<https://chnng.it/tBjvxfgt8F>: זה הקישור לעתירה